

Για τον νέο Αρχιεπίσκοπο...

Εν όψει της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου, οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών είναι δηλωτικές των προσδοκιών του πολίτη – πιστού. Μεγαλύτερο φιλανθρωπικό έργο, ενεργότερος ο κοινωνικός ρόλος της Εκκλησίας, ενίσχυση της πνευματικής αλλά και ψυχικής σχέσης με τον πιστό αποτελούν μερικές μόνο από τις προτεραιότητες που επιβάλλεται να θέσει ο νέος Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Σε μια εποχή έκπτωσης των αρχών και αξιών, με έντονη κοινωνική παθογένεια, με κλονισμένη την εμπιστοσύνη του προς την πολιτεία και τη δυνατότητά της να επιλύσει τα προβλήματά του, ο πολίτης καταφεύγει στην Εκκλησία αποζητώντας ασφάλεια από τις απειλές, ψυχική ηρεμία, ανακούφιση από τα δεινά της καθημερινότητας. Ο μακαριστός Χριστόδουλος είχε έγκαιρα διαγνώσει αυτή την «αδυναμία» του λαού, γι' αυτό και τόλμησε να καταρρίψει τα «τείχη» του τυπολατρικού εκκλησιαστικού βίου, προσεγγίζοντας, έτσι, περισσότερο τον πιστό.

Ο πολίτης – πιστός, όμως, υποψιάζεται ή γνωρίζει για τη διαφθορά στους κόλπους της Εκκλησίας, διαπιστώνει καθημερινά την τάση συγκάλυψης κάποιων γεγονότων που πλήττουν την αξιοπιστία των κληρικών, εθελοτυφλεί, διότι όντας απογοητευμένος από τους πάντες έχει την εσωτερική ανάγκη να εναποθέσει τις ελπίδες του στο Θεό.

Επομένως, ο νέος Αρχιεπίσκοπος δεν θα έχει την ευκαιρία υπαναχώρησης, επιστροφής και περιχαράκωσης σε αυστηρά δογματικά και εκκλησιαστικά ζητήματα, δεδομένου ότι το σύνολο των πιστών χρήζει της ψυχοθεραπευτικής δύναμης της χριστιανικής αγάπης, η νεολαία μας έχει ανάγκη πνευματικής και ηθικής θωράκισης ενώ, τέλος αρκετοί αναξιοπαθόντες συνάνθρωποί μας χρειάζονται υλική συμπαράσταση για τη κάλυψη βιοτικών αναγκών.

Ευχή και προσευχή όλων μας, λοιπόν, «δια της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος», να εκλεγεί ένας νέος εκκλησιαστικός ηγέτης που θα προχωρήσει σε αρκετές τομές, θα παραγάγει αρκετό, ουσιαστικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, θα λειτουργήσει ως υπόδειγμα, προάγοντας και επιβεβαιώνοντας στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας.

Αντωνοπούλου Σοφία
Φιλόλογος

Καθημερινή Φθιώτιδα 6/ 2/ 2008