

ΙΣΤΟΡΙΑ...ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΩΝ!!!

Εν αναμονή του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25^{ης} Μαρτίου, αναρωτιέμαι, αν σε λίγα χρόνια θα περιλαμβάνεται στο εθνικό εορτολόγιο ή θα απαλειφθεί, όπως απουσιάζει πλέον και από το καινούργιο βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Είναι δυνατόν να παραδίνεται στη λήθη μια ημερομηνία με διττό συμβολικό χαρακτήρα; Τόσο ο πόθος για λευτεριά όσο και η ορθοδοξία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον Ελληνισμό, όσο κι αν κάποιος επιχειρούν να υποβιάσουν τη σημασία τους.

Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο, πέρα από τα σοβαρότατα τεχνικά προβλήματα (εκφραστικά λάθη, κακή δομή, ασάφειες, πολλά νοηματικά κενά κ.λ.π.) που παρουσιάζει, θέτει και ζητήματα ουσίας! Η Ακαδημία Αθηνών, κάνει λόγο για 78 λάθη. Η ελίτ του πνεύματος καταδίκασε το βιβλίο. Αξίζουν εύσημα στους πνευματικούς μας ταγούς που πήραν θέση για ένα τόσο σημαντικό θέμα.

Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να διαστρεβλώνει τα γεγονότα, να ωραιοποιεί το διάστημα της τουρκικής σκλαβιάς, να αποσιωπά τις ηρωικές μάχες που έδωσαν οι Αγωνιστές μας, να παραγνωρίζει το ρόλο του κατώτερου κλήρου στην τόνωση της εθνικής συνείδησης αλλά και της διατήρησης της γλώσσας. Γίνεται να αναφερθεί κάποιος στην Επανάσταση του 21 δίχως να αναφερθεί στον Διάκο και τον Ανδρούτσο, στον Παπαφλέσσα, τον Κολοκοτρώνη, τον Κανάρη και τόσους άλλους που δώσανε το αίμα τους για τη Πατρίδα; Φαίνεται πως η συγκεκριμένη συγγραφική ομάδα το κατόρθωσε!

Αλλά και από τα κεφάλαια της εκπαίδευσης και των γραμμάτων, του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, απουσιάζουν τα ονόματα, πολύ περισσότερο το έργο, σημαντικότερων μορφών του Πνεύματος. Θα τρίζουν τα κόκαλα του εθνικού μας ποιητή, του Διονύσιου Σολωμού, τόσο για τον παραγκωνισμό του από το συγκεκριμένο βιβλίο, όσο για τον εξοβελισμό του Εθνικού μας Ύμνου από όλα τα καινούργια βιβλία Λογοτεχνίας του Γυμνασίου.

Επιπλέον, πώς δικαιολογείται ο τρόπος με τον οποίο εξιστορούνται τα γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής; Γιατί απουσιάζουν οι ιστορικές πηγές που μαρτυρούν τη βία που υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι; Γιατί διαστρεβλώνεται ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων; Δεν μας γύρισαν την πλάτη; Τάχα δεν μας συμπεριφέρθηκαν απάνθρωπα; Οι ευθύνες βάρυναν μόνο την ελληνική πλευρά;

Όχι. Δεν είμαι υπέρ της ωραιοποίησης των γεγονότων. Δεν ήταν πάντα οι Έλληνες οι καλοί της υπόθεσης. Ωστόσο, αρνούμαι να θυσιάσω την Ιστορία του Έθνους μου για να εξυπηρετήσω πολιτικές και διπλωματικές σκοπιμότητες, πολύ περισσότερο δε να αλλοτριωθώ για χάρη της παγκοσμιοποίησης. Η ειρήνη και οι καλές σχέσεις μεταξύ των λαών πρέπει να στηρίζονται σε πιο στέρεες βάσεις και όχι σε ιστορικές εκπτώσεις! Κι ας μη ξεχνάμε: για να αποκτήσει κανείς πανανθρώπινη συνείδηση, πρέπει πρώτα να διαθέτει εθνική συνείδηση.

Αντωνοπούλου Σοφία
Φιλολόγος

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΑΔΑ 24 / 3 / 2007