

Μία υπόθεση... Πολλά προβλήματα!!!

Η υπόθεση του μικρού Άλεξ Μεσχιβίλι έφερε στο προσκήνιο σειρά προβλημάτων που σχετίζονται τόσο με την αρνητική επιρροή αρκετών επιτευγμάτων του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού, όσο και με τις ραγδαίες ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα στις σύγχρονες κοινωνίες.

Από την μια πλευρά, στο νέο κόσμο των πολυμέσων, μέσω του διαδικτύου, της τηλεόρασης ή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα παιδιά εξοικειώνονται με τη βία, το έγκλημα, το μίσος. Έτσι, εκτός από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχει κι ένα παράλληλο. Πρόκειται για ένα δεύτερο αξιακό κώδικα που «νομιμοποιεί» στη συνείδηση των νέων ό, τι θεωρεί αντισυμβατικό η κοινωνία: τη χυδαιότητα, τη βιαιότητα, την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής!

Από την άλλη πλευρά, οι παιδαγωγικοί φορείς δεν επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή. Οι γονείς άλλοτε αγνοούν, άλλοτε εθελουφλούν ή αδυνατούν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η εκπαιδευτική κοινότητα αποποιείται των ευθυνών της καταγγέλλοντας τα λοιπά προβλήματα της σύγχρονης σχολικής πραγματικότητας.

Έτσι, η βία αναπτύσσεται ολοένα και συχνότερα στις σχολικές κοινότητες, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (πρόσφατη αυτή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών). Ανήλικοι εκδηλώνουν παραβατική έως εγκληματική συμπεριφορά με θύματα συμμαθητές τους, τις περισσότερες φορές με την ανοχή και τη σιωπή της σχολικής κοινότητας. Τα κρούσματα βίας μέσα στα σχολεία σχετίζονται κυρίως με τη διαφορετικότητα. Οι «διαφορετικοί» μαθητές - στην εμφάνιση, στο θρήσκευμα, στην εθνικότητα κ.λπ. - είναι τα συχνότερα θύματα εκφοβισμού, λεκτικής ή σωματικής βίας από τους συμμαθητές τους.

Ωστόσο, η διαφορετικότητα αυτή, είναι ίδιον της σύγχρονης κοινωνίας καθώς οικονομικοί μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες και γενικότερα αλλοεθνείς ή αλλόθρησκοι αλλοιώνουν την ομοιογένεια του πληθυσμού καλώντας όλους για αρμονική συνύπαρξη. Δυστυχώς, όμως, οι νόμοι και οι θεσμοί της χώρας δεν ευνοούν κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται κρούσματα ρατσισμού και κοινωνικής αδικίας σαν κι αυτό της Βέροιας. Πολιτεία και παιδαγωγικοί φορείς καλούνται για εξεύρεση λύσεων... επείγοντως!

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
«ΛΟΓΟΣ»

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Καθημερινή Φθιώτιδα 10/ 6/ 2006