

## 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου: Παγκόσμια ημέρα γηρατειών

Η διεθνής κοινότητα, με τη σημερινή επέτειο, αποδίδει τιμές στους ανθρώπους που **εργάστηκαν** σκληρά, προσέφεραν επί δεκαετίες τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο, δημιούργησαν οικογένειες, τις στήριξαν, κληροδότησαν τους καρπούς του μόχθου τους στους νεότερους και ως αντάλλαγμα εισπράττουν οι περισσότεροι **φειδωλές** συντάξεις από την πολιτεία, λόγια απαξίωσης από τους νέους, **δυσανασχέτηση** από την οικογένειά τους...

Δυστυχώς, ο σύγχρονος άνθρωπος ζώντας και αναπνέοντας μέσα σε έντονα υλιστική ατμόσφαιρα, η οποία τον κάνει περισσότερο αδιάφορο, έχασε την πορεία από το εγώ προς το εσύ, από τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο, και μάλιστα αυτόν το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη την αναγνώριση του έργου του και την αγάπη του διπλανού. Έτσι, οι **εξαντλητικοί** ρυθμοί ζωής, ο λιγιστός ελεύθερος χρόνος, ο **ατομικισμός**, οι οικονομικές **δυσχέρειες** είναι κάποιοι μόνο από τους παράγοντες που θέτουν στο περιθώριο την τρίτη ηλικία και την καταδικάζουν στην εγκατάλειψη και τη μοναξιά.

Ας **προσεγγίσουμε**, λοιπόν, τους ηλικιωμένους του περιβάλλοντός μας, ας αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους, ας ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες τους, ας δεχτούμε την **βοήθειά** τους, που πάντοτε μας προσφέρουν απλόχερα, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ακόμη πολλά να δώσουν! Ας τους πούμε, επομένως: *«Σας ευχαριστούμε, τιμημένα γηρατειά, που υπάρχουν και κάνετε τον κόσμο μας πιο σοφό, πιο ανθρώπινο!!!»*

ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

*«Καθημερινή Φθιώτιδα» 1 Οκτωβρίου 2006*